

Vagns fødselsdagshyldest til Johanne - tirsdag den 28. juli 2009

I Johannes have tror
Jeg jeg er i Para-
Diset hvor der også gror
Blomster helt fra Parma
Denne have hvor der bor
Tudser mellem planter
Har et prægtigt rosenflor
Med og uden kanter

Disse blomster står i oer
lisså fine som i fjor
Men de smukke roser
River sok og hoser

Skønt du passer dem så godt
Er der nogen som har fåt
Flere lus end godt er
De sku' nok i potter

Før de spiser hvert et blad
ku' du tage blomsten
ind i stuen til et bad
så de fik bekomsten

Men kartofler skal der til
lusene må vente
på at du får stunder til
at gå ud å hente

Dog din haves sommerdragt
den er haves haver
og nu må jeg ha' det sagt
det' Johannes gaver

Skønt hun fyldte år i fjor
Holder hun en fest i oer
Vi så gerne hylder
Når at nu du fylder

Når Joha, når Joha,
Når Johanne nu omsider fylder år
Er det tid, hun ska vid,
at vi letter lidt på hatten for 'hends' år
Og vi sir, ikke 'mier',
det' fordi at hun nu runder femåfirs

Å hun knipler uden brille
Både tidligt å så silde
ja hun læser sin Obama til og med

Ja, det tror jeg da så gerne
når Johanne i det fjerne
sender smil som fra en stjerne
ja, og Birger sir det samme:
du er lige ved at ramme
for *hun er vel nok en flamme*
så det er ikke bare herrerne
der skal op og stå på tærne
når vi gir den en på bærrerne

Å no wal a da så gjæ
wi sgu lok æ yderdae
å så ro'b en hyw hura fo femåfirs.

Jeg er nu næsten 85 men rask og rørig. Har på det seneste skrevet lejlighedssange som jeg gjorde da jeg var meget yngre. Den sidste til min svigerinde på Mors, da hun fyldte 85.

De bedste hilsener
Vagn Søndergaard