

Ved Toves indvielse til livet efter skoletid, den 28. juni, 2008

Melodi: *Jeg plukker fløjlsgræs*

Vor kære Tove skal pensioneres,
Og vi os nærmer en depression
Dog, hendes drømme skal re'liseres
I pensionist-initiation.
Når hun fra højen i dag forsvinder
Står vi tilbage med sorg og savn
For hun er en af de stærke kvinder
Med kompetencer, der har gjort gavn.



For da reformen os alle stækked',
Hvem var det så, der så perspektiv?
Og du, der sku' være alderssvækket
Fik end'lig pustet i emner liv,
Der ikke trivedes i det gamle,
Men nu ku' føres i livet ud.
Men "ænderne" ku' man ikke samle.
Trist, det var dem, der fik sidste skud.

Når du går hjem til dit liv i Holte
Til det kvarter som du kender ind
Og ud, så kan de da være stolte
Af dette medborgeråbne sind.
At samle ind er din store hobby
Det gi'r et kig - til de fine hjem
Med kendte folk - noget at gå op i
Nu er du snart også en af dem!



Hist, i din have, langt oppe nordpå,
der er så meget, du ikke når.
Men blot det er sådan, at du tror på,
Det kommer nu, i det næste år:
Du plukker skvalderkål og gør planer
Om Tove: gartner i havesko.
Det glæder os, mere end du aner,
At se dig sådan: i aktiv ro.

Og DK-fitness er blevet toppen,
Det er der mange, der ikke ved,
Hvor du og Lauritz får styr på kroppen
I svedsom, samdrægtig tosomhed:
Du bukker jern, og du løfter vægte
Du puster højt og du stønner flot.
Og blodet brænder i dine årer,
Dit lille hjerte skal ha' det godt.



Det frankofile er i familien
kækt gynger fjeren på din baret
Når du gebærder dig på Bastillen
En mormor super-cool og adræt
I Nantes du styrer en dransk enklave
Med Hugo, Thomas og Elliot
HF i fransk sku' du partout have
For børnebørnene fylder godt.

Til fernisering, auktion, med mere,
Du nyder, byder på dejlig kunst.
Der efterfølgende pryder flere
Af dine vægge - en særlig gunst
Er det at bydes til Clacksvej middag
At skue værket på rette plads
Og være heldig og smage lidt af
En skøn menu og et lifligt glas.

Det er på tide at komme vid're
På svampejagt nær ved Slette Strand
Og med at spotte hver fugl som kvidrer
I busk og krat i det danske land.
Ret snart går turen til fjerne bygder
Med vandringsvenner så langt mod nord,
Og at det vrimler med sultne myg der
Bekymrer dig nok slet ikke spor.

Så log dig ud af de kendte sider
På Lectio og på Skolekom.
Nu er de kommet, de fede tider,
Som du i smug gik og drømte om.
For du er super kvalificeret
Til liv for enden af Skolevej.
Hermed er du nu initieret,
Og alt bedste vi ønsker dig.

A&A

