



TIL CAMILLA

Melodi : Den første gang jeg så dig.

Set fra Sisse og Søren's p.o.v. i nævnte rækkefølge

Den første gang jeg så dig
det var en sommerdag
hvor Glænsolen brændte som en bavn
en dag i tresser rusen
med tyrker snabel sko
blev Jylland pluds'lig hæftet på et navn
så yndefuld og hemmelig du vugge'd ud af disen
et langt og lyk'ligt venskab voksed ud af sommerbrisen
den første gang jeg så dig
det var en sommerdag
den første gang som siden blev til mange

Den første gang jeg så dig
det var en regnvejrsdag
ved Rumles arm i filmskolens gård
Jens Peters øjne lyn'ed
jeg tolked at de sa'
at du var mer end bare et flygtigt skår
som gammel chauvinist man tænker "godt jeg tjekker fru'en"
jeg så en næse og en frakke under alpehuen
den første gang jeg så dig
som sagt en regnvejr's dag
og man kan næppe sige at jeg så dig

De første somre sammen
før alpehuens tid
da slog du autoharpen midt på dagen
vi sank i dybe bøger
og bagte brød med flid
og vendte filosofisk kvindesagen
når nøgne københavnertøser kåde sprang i vandet
tog jyden dydigt soldragt på og lagde sig i sandet
de første somre sammen
der talte vi som nu
om hvad vi skulle bli' når vi blev store

De næste år jeg så dig
i alpehuens tid
blev sløret langsomt løftet i mit sind
gu' faen var hun hem'lig
men der var bid og vid
hvad gør det så man lukkes langsomt ind
det var i blod og navlestreng vi åbned hjertets lomme
Camilla blev min førstehjælp da Gustav ik' ville komme
de næste år jeg så dig
var sommer hele tiden
og disse næste år er langt fra omme

Så så's vi alle dage
vi var i samme båd
din store ro gav fylde i mit liv
og sammen med Leonore
" kun løse mænd på tråd "
blev vi et lille kvindekollektiv
jeg elskede din tågesnak og flid bag strygejernet
og tanker om tapetet sku' være stribet eller ternet
vi fulgte nogle drømme
du lagde kittlen væk
og bytte'd alpehuen med kasketten

Den første gang vi så dig
med hver vor brille på
i sol og regn og og hvad vi ellers sang
var bare lidt af vejen
vi håber vi ska' gå
du får sku nok en sang en anden gang
vi ønsker dig al lykke under livets alpehue
og farver du kan blande vildt i sjælens strygestue
Camilla længe leve
med smøger og med vin
så hæv dit glas fra hendes strøgne dage

