

Mor fylder år 25.10. 2014
Melodi: Fra Engeland til Skotland...

En hjemmelavet festsang
kan give krumme tær
men her i vores familie
kan vi ikke lade vær
vi vil så gerne gi
til dem vi godt kan li
en hyldest af de store
helst på uens melodi



I dag er selve dagen
du runder syv plus nul
og vi er glade for
du ikke hopped i et hul
men tværtimod bød ind
til frokost pigesind
vi holder meget af dig
mange kys du får på kind



Du aldrig har sagt nej
til at hjælpe, hvor du kan
som bedstemor, veninde, nabo
du er dagens mand
når du alt andet smider
og sir du gerne gider
du redder vores dag
du er en kæmpemæssig knag



På Bøgelys matrikel
man ofte Gerda ser
på hovedet i det grønne
men da osse når det sneer
du er en udemus
der passer smukt dit hus
når bare du er hjemme
fra dit liv i sus og dus



Du allerhelst vil fylde
kalenderen ud med sjov
der sindet kan berige
og du samtidig får lov
til mandags stavgangstur
og gymnastik med fruer
og Sildeklubbens middag
storby, kunst og fin kultur



Tillykke ★ SANG TIL;

Gerda Hedegaard

70

TUNE

Det handler om at gemme
de ting man godt kan li
så det gør du jo gerne
du kan ikke slippe fri
for gamle ting de blir
en masse minder gir
du holder af at samle
lige meget, hvad du sir



Din lillesøster Lissi
og onkel Bentibob
er gode rejsefæller
når på ferie I tar stop
i smukke danske byer
I cykler rundt på øer
I Bork, der står et lille hus
som ofte I besøger



Du elsker dine børns børn
Katrine hun kom til
så Clara, Christian, Tilde
Pap og Olli alle vil
du gerne ofte se
og spørge, hvad skal ske?
Du har fulgt med i deres liv
fra de brugte ble



Vi nævner ikke farmand
han nævner nok sig selv
men sammen har I været
siden England – sikken et held
det blev til hus, tre børn
I tar en ordentlig tørn
til næste år I fejres må
GULDbryllup i det blå



Du er den bedste mutti
så elskelig og kær
vi holder meget af dig
takker alt for det du bær
må du til evig tid
af lykken få stor bid
vi slutter denne vise
med en SKÅL NU er det tid



Børnene