

En lille sang til Tina som bliver 40 år.

Mel.: Om lidt er kaffen klar.

1.

Tina blir fyrré år
og nye døre går
op for det femte årti.
Det fjerdé er snart forbi.
Det vil vi fejre med fest og med sang,
og nu er vi godt i gang.

2.

I hendes skoletid
Tina med megen flid
skiftede institution.
Det gav vist god motion.
Trods hendes flækken fra sted og til sted,
kom magistergraden med.

3.

I sine studieår
hun også andet når.
Vi syn's det bedste hun fik,
er Rasmus og Frederik.
Mormor og morfår forguder de to,
kan i alle lige tro.

4.

"Down under" – der I ved.
Der vilte Tina ned,
Ned til kænguruens land
over det store vand.
Det som hun savne'd var snevejr og slud.
Hvordan har hun holdt det ud?

5.

Liv i sin vindueskarm.
Planter gør stuen varm.
Fingre så grønne hun har,
og tiden hun gerne tar.
Hygger omkring dem som planternes
mor,
og de gror og gror og gror.

Skål

6.

"Skovly" og sommervejr.
Tilbygning med bæsvær.
Både til syd og til nord,
så "Skovly" er blevet stor.
Nu er det blevet et mindre palæds,
så hun nu har fået plæds.

7.

Tina hun ved hvordan,
Hun farmand takte kan.
Viklør ham let som et bånd,
om fingre på højre hånd.
Ku' du mon hjælpe med dit og med dat
og "of course" ta'r farmand fat.

8.

Storbyens nærtrafik
kunne skam godt stå klik.
Cyklen er bedre end dan.
Så ved hun hvor det går hen.
Solskin og regnvejr det er lige født,
og så bil' man dejlig svedt.

9.

Se som hun sidder der,
cand. mag. og mor med mer.
Tina har klaret det godt,
trods fodfejl som hun har trådt.
Tina skal ha' sig en kræftig salut,
for med øt er sangen slut.

Hendes forældre