

**FRA INDLÆGGELSEN PÅ AMTSSYGEHUSET DEN 30. AUGUST 1993**  
**MELODI: PÅ TAVE BONDENS AGER...**

1. En sådan episode må der forklaring til:  
Domingo spurgte: "Falk, tænk jeg tror, du gerne vil mig støtte i sangen tilligemed lidt fler?"  
Mit tilsagn fik følger – beretning følger her.
2. 3-4 dage efter må jeg til lægen gå,  
det kneb gevaldigt meget med vejret mit at få.  
Et fotografi viste noget med "lap",  
de piller, jeg spiste, de hjalp dog ej et klap.
3. Et nyt besøg hos lægen: Recept på nok en kur.  
Man håber jo det bedste og tror, at rådet du'r.  
Men ak og så vé, mine smerter de tog til,  
besked gik til lægen: "Ej mer' jeg lide vil".
4. Til sygehuset ville den læge gi' besked:  
" Her kommer Falk, ham må I skam gøre noget ved".  
Præcis klokken 10 mødte jeg ved luge 5,  
men lægens besked den var ikke nået frem.
5. Ja, travlhed gjorde, at der fra lægen ej var bud,  
og derfor var den "røde" for mig ej rullet ud?  
Men alle var flinke, og de tog godt imod,  
5 dejlige damer min "velkomst" forestod.
6. Den første hun fortalte, at her der var man syg:  
Blev lagt i hospitalsseng og iført deres py!  
Den anden var lægen, hun trykked', lytted', stak,  
men sød det var lægen, jeg næsten sagde "tak".
7. Den trejde skulle prøve, om hjertet mit var godt.  
Med elektroder frembragtes diagram så flot.  
Den fjerde hun stak, skulle et par dråber ha'  
af blodet – den ungmø hun kunne mere ta'!

8. Og lægen så de piller, jeg uden held havd' spist,  
bemærkede sig navnet, så det sad helt præcist.  
Derpå blev jeg kørt til en femte dame, som  
med røntgen sku' se, hvorfra alt det onde kom.
9. På stuen var jeg spændt -- hvad mon de ku' finde på?  
forhåbentligt noget andet, end det jeg hidtil så.  
De piller, som kom, virked' temmelig bekendt:  
Minsandten -- de samme -- som ej var spor bevendt!
10. Nu ligger jeg så her i et mindre godt humør.  
Et gammelt ord, det siger, "har du ej prøvet før,  
at ligge i sengen, tilmed på sygehus,  
så vil du forbavses -- det er en klam fidus"!

/"hoste"-Mogens

#### Kommentarer til "indlæggelsessangen"

I efteråret optrådte den store sanger Plácido Domingo i Parken. Jeg var blandt de cirka 6000 korsangere, som blev opfordret til at bedrage med lidt sange ved koncerten. Det var hundekoldt og nok grunden til min efterfølgende 9 ugers indlæggelse på sygehus. Jeg havde medbragt min computer og printer, så jeg kunne fordrive tiden med at skrive et par sange.

Nærværende vers blev afleveret til personalet et par uger efter indlæggelsen -- med en undskyldning for det sidste vers, idet jeg ikke kunne vide, at jeg skulle blive behandlet så godt på afdeling 1541.

