

HOLBERGSKOLEN 1952-2002  
En pensioneret nathue tænker tilbage – og frem!

Mel.: Fiskerpigens sang

Hvor Fred'riksborgvej smukt med træ'r er kantet,  
der sidder der en vicetør på spring,  
for udenfor det stormer og det hagler,  
og pluds'lig høres telefonens ring:

"Du ved, jeg hader at forsømme skolen  
og cykler, selv om vejret det er stygt.  
Men over skæbner kan man ikke råde,  
mit lille barn, det ligger meget sygt!"

Det tog lidt hårdt på ham det tunge budskab.  
Det lille barn var sygt for hvilken gang.  
Men næste morgen – da han sad bedrøvet,  
gik døren op – en munter stemme sang:

"Min kære ven, her har du mig tilbage,  
for det var ej så slemt, som det så ud.  
Der var så kedeligt og trist derhjemme.  
Nu er jeg glad: Jeg er hos dig og Knud!!"

Mel.: Vor Gud han er.....

Vor Knud han er så fast en borg.  
Han kan os vel bevare.  
Han er vor hjælp i al vor sorg,  
vort værn i al vor fare.  
Den gamle fjende led  
os sendte den besked:  
"Nu skal det være slut –  
Notér den mindste prut!"  
Ej jorden har hans lige.

Vor egen magt den var kun svag,  
Let ku' os fjenden fælde.  
Vi skulle nemlig dag for dag  
U,F og Ø optælle.  
De dræbte skolens liv  
og initiativ.  
De har dog få't vor's dom  
(den er ej særlig from):  
DE ER NOG'N BONDEKNOLDE!

Mel.: Maggiduddi

Nu er vi så pensionister  
en slags gralister,  
et samsundslag,  
som bli'r stadig ri'r og riger'  
vor's huse stiger  
fra dag til dag.

Men på grund af omme knæ'r  
hæmorroider og korslagte tæ'r  
må vor's krop vi passe på  
for ikke helt at gå i stå.

Som nu mig og kol'sterolen.  
Hvad kan jeg mon gør' ved den  
Jeg har haft den siden skolen,  
men kol'sterolen  
går ned og op igen.  
Svaret lyder: "Op af stolen  
og lad var' at jamre dig."  
Så nu ta'r vi to ned til solen  
kol'sterolen – og mig!



melodi: "Kys mig godnat".

Hver morgen, når klokken er lige før otte,  
så går jeg til skole - de' slet ingen smøg.  
Skønt jeg er forsinket, så kunne jeg nå det,  
men standser i stedet og ta' mig en smøg.  
Pibeudkredsen. - Endelig Madsen  
vandrer til klassen - nu, den er led!  
Hilsner på læ'ree - som takker for øren!  
Halvsløv i sværen - kalder jeg nød.

4.

Når klokken er ti, bliver timerne fælles  
i orientering og dansk litt'ratur  
samt revolution - efter hvad der fortzilles,  
men det må var' sket, mens jeg tog mig en luf! ..  
Klokkerne ringer - og som på vinger  
knallarten bringer - mig til min mad:  
Frøkost med pølse - spises med pølse,  
derpå lidt rug'lse - så er jeg glad!

De fleste af lærene er lidt senile,  
for Vivi, Kjeld, Peter og Øster da troer,  
at vi skal ha' lektioner og aflever' stile.  
Hva' fa'n mon de tenker? - Jeg skrev en i fjer!  
Man inkasserer - no'n karakterer,  
alle docerer: "Stram dig nu op!"  
folketingsbørger - spørger og spørger,  
men ingen sørger - for vi får job.

Om eftermiddagen vi atter må vandre,  
vi bliver spredt ud over skolens kompleks.  
Man kalder det "valgfri" - Jeg valgte blandt andet  
et tag, der hav formning - jeg tro'd det var sex! ..  
Nu er parolen: Tilvalg i skolen.  
Alt under solen - tillades jo.  
Kurser i sutten - spedbørn, som prutter.  
Bare man slutter - på sit niveau.

Men nu er det sket, og jeg skal aldrig mere  
se bavesen, Sukker, Øst, Peter og Knud,  
Josias og Vivi, Kjeld, Lemke med flere.  
Det er nu lidt ørgeligt, at man skal ud.  
Altting forsvinder - ven og veninder  
bliver til minder. Hvad med mig sel'?  
Alt er nu borte - ek ja, så'n går det.  
Hvo'n mon man får det? - HOLBERG: FARVEL!