

26. Februar 1977

# Birte og Ib skal have et Hib!

Venter I en fornuftig Sang til et Kobberbryllup, saa bli'r I pudset.

Efter at have vaklet rundt mellem Melodier som "Har I læst den Berlingske Avis?" "I Kongelunden skal Kobberbrylluppet staa" og "Nattens dæmrende Tobakstaager" beslutter vi os for

Mel.: Brændevinens Ælde. (Sov mit Barn, sov længe.)

Hvis jeg skulde flirte,  
saa blev det sgu med Birte.  
Siden Birte var saa stor,  
flagrede mit Næsebor  
naar hun mig forvirr'de.

Undskyld mig Forvild'lsen,  
jeg glemte Mary Nielsen!  
Mary, uden stor Staahej,  
laver lifligste Postej.  
Hun skal ha' en Hilsen!

Ib er god som Doktor,  
paa Ski han ta'r paa Togter.  
Fin til Bridge, er ogsaa rar.  
Byd dog aldrig en Cigar -  
han er lidt barok, der.

Mad paa Æblevejen  
mig ellers gør forlegen.  
Hvad der volder Sjælekamp,  
er en Støvbold - vældig Tamp!  
Det gaar over Stregen!

Mange Børn er gruelige!  
Det gælder langt fra Julie!  
Julie her, og Julie hist  
er en kendt Filatelist!  
Julie den jomfruelige!

Tænder jeg Tobakken,  
saa faar jeg een paa Frakken!  
Men en Svamp, maaske med Gift,  
spiser de af egen Drift,  
jeg med Ve og Ak'en!

Digttere man skatter,  
de fejres med Debatter.  
Bogklubben med Eftertryk  
hylder en Susannes Bryg,  
som jeg næppe fatter.

Jeg er saa impulsiv,  
jeg elsker, elsker Hulsig!  
I den kære Kaskelot  
kan man ha'det smaddergodt,  
og der kan man skjul' sig.



Det er ble't til Kobber,  
det fryder vi os over!  
Lovet tvende Vers jeg har,  
og nu holder jeg saagar  
mere, end jeg lover.

Poeten i Aabenraa.  
(Jacob von Thyboe.)

